



## HISTORISCHE WOONSTEDEN & TUINEN VAN BELGIË



### MAANDAG 24/10 - BEZOEK AAN HET SLOTKLOOSTER VAN KRAAINEM

Dom Paul Bellot (1876 - 1944) was een benedictijnermonnik en architect, geïnspireerd door de schoonheidsfilosofie van Plato en het oeuvre van Sint Thomas van Aquino. Hij streefde het schoonheidsideaal door middel van eenheid en verdeling en het regelmatig herhalen van het ornament na. Hij ontwierp en bouwde verscheidene religieuze gebouwen in Frankrijk, België en Nederland, en zelfs nog in Canada waar hij naartoe emigreerde in 1939.

Bellot, afgestudeerd als architect aan de École des Beaux-Arts van Parijs, zal door twee regels getekend zijn: deze van Sint Benedictus door zijn monnikbelofte, en de regel van de gulden snede waarvan de proporties een onuitputtelijke bron van complexe structuren vormen voor het ontwerpen van ruimtes en gevels.

Dom Bellot illustreerde deze proportieelere bij uitstek in het klooster van Kraainem. De verhoudingen worden op allerlei manieren herhaald in de gebouwen: hoogte, breedte van de muren, schikking en omvang van de ramen, materiaalkeuze en ritmisch metselwerk in Art Deco stijl. Het hele gebouw dateert uit 1928 en bestaat uit vier beuken op twee verdiepingen die een besloten tuin omlijsten. Men circuleert via de kloostergang die rond deze kleine tuin aangelegd is.

De gebouwen en de ommuurde tuin zijn beschermd sinds 2014. De ruimte was keurig verdeeld tussen een voor het publiek toegankelijk deel en een deel voor de kloosterlingen: twee gemoedstoestanden, twee werelden die elkaar nauwelijks raakten. Deze verborgen parel, dit prachtige erfgoed krijgt een nieuwe bestemming. Sinds vele jaren zijn André en Charlotte Querton actief op het gebied van de opvang van gezinnen die getroffen zijn door de ziekte of de handicap van hun kinderen. Met de verwerving van het Kraainem Klooster, in een positieve samenwerking met het Agentschap Onroerend Erfgoed, plannen zij de nodige verbouwingen en herinrichtingen om verenigingen te kunnen ontvangen die kleine kinderen en kwetsbare moeders ondersteunen. Een plek waar ze tot rust kunnen komen en hun plaats in een moeilijke wereld kunnen vinden. Voor de grote werkzaamheden aanvangen, heeft de Orde van Malta het beheer van de plek in handen genomen en als verblijfplaats aangeboden aan Oekraïense gezinnen. Een milde overdracht die de harmonie van de plaats weerspiegelt.



## HISTORISCHE WOONSTEDEN & TUINEN VAN BELGIË

Wij verheugen er ons op deze uitzonderlijke site samen met u, beste leden en vrienden van HWT, te ontdekken. De schoonheid van de Gulden Snede en het licht dat in alle seizoenen harmonieus wordt verspreid, zullen bijdragen aan een buitengewoon moment...

Hopend U talrijk weer te zien,

Met hartelijke groeten

Louise van de Werve

### **Praktische informatie**

14u-16u : geleid bezoek aan het Klooster van Kraainem, Hebronlaan 5, 1950 Kraainem.

Een bijdrage van 12 €/pp wordt gevraagd voor deze activiteit. Gelieve het bedrag op het rekeningnummer van HWTB te overschrijven (BE04 3100 0112 9431) met vermelding 24/10 klooster en de naam van de deelnemer(s)

[Ordevanmaltabelgie.org](http://Ordevanmaltabelgie.org)   [www.ordevanmaltabelgie.org/nl/comment\\_aider](http://www.ordevanmaltabelgie.org/nl/comment_aider)



**ORDER OF MALTA**  
BELGIUM