

Lezing in *Cercle Royal du Parc*, « Byzantium » door
Markies de Trazegnies
Maandag, 21 november



De geschiedenis van Byzantium - die zeer rijk en complex is - is de grote vergetelheid van onze schoolboeken. Maar deze tweede wind van het Romeinse Rijk had een even glorieuze als tragische bestemming en had een diepgaande invloed op onze beschaving. Tijdens het lange bewind van Basil II de Bulgarocton (960-1025) was het rijk het machtigste ter wereld en Constantinopel de dichtstbevolkte stad ter wereld (minstens 1 miljoen inwoners), terwijl de islam verdeeld was, het Perzische Rijk was verdwenen en China zichzelf weer opbouwde na de periode van de Vijf Dynastieën en de Tien Koninkrijken. Laten we het niet hebben over het Westen midden in de crisis van het jaar 1000. In die tijd waren Byzantijnse geleerden, filosofen en kunstenaars op hun hoogtepunt.

Het is onmogelijk om in één uur een geschiedenis te vertellen die begint in 395 na Christus en tragisch eindigt in 1453 na Christus. Maar wij zullen de trends samenvatten, evenals een zekere verwestering van het rijk na een millennium van Grieks-Romeinse beschaving.

Praktische Info

Cercle Royal du Parc, Generaal de Gaullelaan 43, 1050 Brussel

19u: drink « after work »

20h: lezing

Deelname 36€ voor de leden ; 48€ voor de niet-leden

Inschrijvingen via mail naar louisevandewerve@historische-woonsteden.be of

naar de zetel van de HWT

02 644 5005

Gelieve uw bijdrage op het rekeningnummer van de vereniging uit te voeren BE04 3100 0112 9431.